



Janice

DICHTERBIJ

een stabiele plek

- Ben je een jonge vrouw van 18 jaar of ouder?
- Ben je vastgelopen in je relatie, op school of thuis?
- Krijg je door problemen je leven niet op orde?
- Ben je nog niet klaar om op jezelf te wonen?
- Vind je het een goed idee om in een beschermde omgeving te wonen?

... dan is het Franscushuis van Timon misschien iets voor jou! Om voor hulp bij het Franscushuis in aanmerking te komen, is het nodig dat je minimaal twee jaar inwoner bent van Amsterdam



BEGELEID WONEN
FRANSISCUSHUIS



Welke begeleiding krijg ik?

Het Franciscushuis is een vorm van Begeleid Wonen. Je begeleider is niet altijd aanwezig maar komt minimaal één keer per week bij je langs. Samen werken jullie toe naar de stap om helemaal zelfstandig te gaan wonen. Verder worden er activiteiten georganiseerd over bijvoorbeeld omgaan met geld, opvoeding en huishoudelijke zaken. Allemaal gericht op dingen die je moet leren om zelfstandig te worden. Er wordt van je verwacht dat je een dagbesteding hebt of hiermee start zodra je in het Franciscushuis woont.

Wat is het Franciscushuis precies?

Het Franciscushuis is een huis met drie woonlagen in hartje Amsterdam. Hier bieden we tijdelijk woonruimte aan zo'n elf jonge vrouwen, waarvan sommigen met een kind. Er zijn twee plekken voor jonge moeders met twee kinderen, waarvan het jongste kind jonger dan één jaar is. Je krijgt je eigen zit-slaapkamer met keukenblokje en toilet. Er is een gezamenlijke badkamer en wasmachine. In het Franciscushuis wonen ook een aantal vaste omwoners. Dit zijn een soort goede buren.



dichterbij

zelfstandigheid



'Er worden **GEZAMENLIJKE**
ACTIVITEITEN georganiseerd'

Wat wordt er van mij verwacht?

We hebben duidelijke huisregels en afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Je bent verantwoordelijk voor je eigen inkomen. Je verdient bijvoorbeeld met werk, of je ontvangt studiefinanciering of een uitkering. Daarmee betaal je huur en je eigen boodschappen.

Eén keer per week, is er een 'meeting'. Je kookt en eet samen met de andere bewoners, bespreekt de zaken van het huis en dergelijke. We verwachten van je dat je aanwezig bent bij deze 'meeting'.

En daarna?

Je kunt maximaal een jaar in het Franciscushuis wonen. Als je er klaar voor bent, ga je zelf op zoek naar woonruimte om helemaal zelfstandig te wonen. Ben je nog niet zo ver? Dan zoeken we samen met jou naar een andere oplossing.

Wie betaalt de hulp die ik krijg?

De hulp die je bij het Franciscushuis ontvangt, wordt betaald door de gemeente. Daarnaast betaal je maandelijks nog een kleine eigen bijdrage.

Meer weten?

Lijkt wonen bij Timon jou een goede stap? Neem dan contact op met:

Timon Toegang
0800 - 9008
toegang@timon.nl

www.timon.nl

[f](#) timondichterbij [t](#) @timondichterbij